

# koud





daag, mol!  
ik geef de  
zon een  
zoen van je.

doe niet zo  
mal, beer.



o jee, ik daal al.  
en de zon is  
nog zo ver af.

zie je wel. ik zei het al.



hop! hop! op  
naar de zon.  
ik heb het koud.

pas op, beer!



dit is de zon wel niet.  
maar je hebt geen  
koud meer.

au! wat heet!

ruim



oef! mijn schip is af!  
wat ben ik er fier op.  
het is net als in het boek!



ik heb ook al een pet  
en een pak voor op zee.

dat wil ik ook!



met die lap naai ik een pak voor jou.



wil je dit boek om te zien hoe het moet?

daar moet ik geen boek voor. ik neem je maat. in een mum van tijd zal je pak af zijn.



heb je je pak al aan, mol? we gaan de zee op.



oei! dat ziet er wel heel ruim uit.

geen nood. mijn schip is ook heel ruim.



# het lief van mol







zee, zee, zee



de boot is lek.  
wat nu?

ik weet het niet.  
zo ver ik zie is er  
zee, zee, zee ...



help!  
ik wil hier weg!

toe, mol, kijk hoe  
mooi de zee is.

